

# de schakel



Gemeenteblad

Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

Schakel jaargang 52 nr. 7, zomer 2025

# Adressen Doopsgezinde gemeente

Bezoekadres:	S.M. Hugo van Gijnweg 12, Dordrecht <a href="http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl">www.dgdordrecht.doopsgezind.nl</a> <a href="mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl">kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Predikant:	Per 1 september 2025 ds. L.I. van der Plaat
Voorzitter:	mw. J. Manting tel: 06-22985909 e-mail: <a href="mailto:voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl">voorzitter@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Secretariaat:	K. Koomen, e-mail: <a href="mailto:secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl">secretariaat@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Penning- meester:	mw. E.C. Roodhuijzen e-mail: <a href="mailto:bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl">bh@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Klein beraad:	e-mail: <a href="mailto:kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl">kr@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Verhuur:	mw. W. Luytjes, e-mail: <a href="mailto:verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl">verhuur@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Leden- administratie:	J.G.J. Dekkers e-mail: <a href="mailto:ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl">ledenadministratie@dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Bank:	Doopsgezinde gemeente Dordrecht, IBAN NL44 ABNA 0627 4808 37
Website:	<a href="http://www.dgdordrecht.doopsgezind.nl">www.dgdordrecht.doopsgezind.nl</a>
Facebook:	<a href="http://www.facebook.com/dgdordrecht">www.facebook.com/dgdordrecht</a>
Contactpersoon	mw. J. Hijmans-de Vries Reilingh e-mail: <a href="mailto:joop.hijmans@gmail.com">joop.hijmans@gmail.com</a> tel.: 06-15074437
Vertrouwens- persoon:	mw. J. Hijmans-de Vries Reilingh Zie gegevens contactpersoon.

# Kerkdiensten juli en augustus

De diensten beginnen *tenzij anders vermeld* om 10.15 uur in de Doopsgezinde kerk.

## **6 juli**

Voorganger:

Collectedoelen

## **13 juli**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Kosters:

Collectedoelen:

## **20 juli**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw 1:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

## **27 juli**

Voorganger:

Collectedoelen:

## **3 augustus**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Kosters:

Collectedoelen:

## **Remonstrantse kerk om 10.00 uur**

Ds. Rini Rikkert

Eigen gemeente & Ambassade van vrede

## **VEG**

Mw. Alette Dijkslag

Kees Visser

Olga Leenheer

Jan Houtman

Riet en Dik Valk

Eigen gemeente & Ambassade van vrede

## **Do**

Mw. Hermine Dekkers

Willem Vreeken

Janet Manting

Janet Manting

Ineke Roodhuijzen

Ineke Roodhuijzen

Eigen gemeente & Ambassade van vrede

## **Remonstrantse kerk om 10.00 uur**

Ds. Mariette Pullen

Eigen gemeente & Ambassade van vrede

## **VEG**

DS. Ed van den Berg-Strijker

Kees Visser

Ria Harriss

Jan Houtman

Adje Hageman en Riet Heijlaerts

Eigen gemeente & Ambassade van vrede

**10 augustus**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw 1:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

**17 augustus**

Voorganger:

Collectedoelen:

**24 augustus**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Ouderling van dienst:

Kosters:

Collectedoelen:

**31 augustus**

Voorganger:

Organist:

Lezeres:

Gastvrouw 1:

Gastvrouw 2:

Koffiedienst:

Collectedoelen:

**Do**

Ds. Ineke Reinhold

Willem Vreeken

Anneke Vrijland

Ineke Roodhuijzen

Hermine Dekkers

Ineke Roodhuijzen

Eigen gemeente &amp; Ambassade van vrede

**Remonstrantse kerk om 10.00 uur**

Dhr. Cees Daleboudt

Eigen gemeente &amp; Ambassade van vrede

**VEG**

Mw. Joke van de Kamp

Wouter Meems

Renate Houtman

Ineke Hageman

Jo en Piet van Ham

Eigen gemeente &amp; Ambassade van vrede

**Do**

Ds. Tom Rijken

Willem Vreeken

Iris Bonnema

Tamara Bonnema

Iris Bonnema

Ineke Roodhuijzen

Eigen gemeente &amp; Ambassade van vrede

# Agenda activiteiten zomer

Alle activiteiten vinden plaats in de Doopsgezinde kerk, tenzij anders vermeld.

15-07	14.00 uur	Kerkenraadsvergadering <b>t.h.v. Ineke Hageman</b>	(VEG)
31-07	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
19-08	14.00 uur	Kerkenraadsvergadering <b>t.h.v. Jan Houtman</b>	(VEG)
20-08	14.00 uur	Klein beraad overleg <b>t.h.v. Janet Manting</b>	(Do)
27-08	14.00 uur	Do-VEG-overleg	(Do/VEG)
28-08	09.30 uur	Vrouwencontact	(VEG)
28-08	19.45 uur	Cantorijrepetitie	(Do/VEG)

## Voorwoord: Ontmoeting

Stel je bent toevallig onderweg, zonder doel voor ogen. Je hebt dorst en gaat zitten om iets te drinken. Je raakt in gesprek met een onbekende. En je laat het gebeuren, zonder alles te willen verklaren. Dan praat je over het heerlijke weer, de fraaie omgeving en dan verdwijnt de kortstondige ontmoeting uit je gedachten. Soms blijft een woord, een gebaar of flard aan herinnering van de ontmoeting nog even hangen in je hoofd. En dan kan die korte ontmoeting met een onbekende van blijvende waarde zijn zelfs als je je gesprekspartner daarna nooit meer ziet. Omdat je een nieuw perspectief ziet. Omdat uit de mond van de ander net dat zetje komt waarop je wachtte. Of omdat het gesprek een diepte krijgt die anders is dan het praatje met je buurvrouw of buurman.

Toen ik dit schreef moest ik denken aan het verhaal van Johannes 4 vs. 5-30. Daar las ik over de gebeurtenis met Jezus en de Samaritaanse vrouw. De ontmoeting vindt plaats onderweg als Jezus bij de waterbron deze vrouw ontmoet, waar zij midden op de dag in de gloeiende hitte en in haar eentje water komt halen. Er ontstaat tussen die twee een gesprek, met flarden die alle kanten op gaan. Het gesprek ontspint zich en

gaande het gesprek wordt duidelijk dat de vrouw een gelijkwaardige gesprekspartner is voor Jezus. Ook al is ze sociaal geïsoleerd en straalt de eenzaamheid van haar af. In de buitelingen aan woorden toont Jezus de vrouw aan zichzelf, als in een spiegel. Hij heeft meteen de kern geraakt, aan de pijn geraakt die haar heeft buitengesloten. En haar leven kan weer vrij worden doordat er levend water doorheen kan stromen. Jezus spreekt er zonder oordeel over, daarom durft de vrouw haar kwetsbaarheid te tonen.

Wanneer de leerlingen terugkeren, gaat de vrouw terug naar de stad. Ze laat de kruik staan, ze laat hem achter bij de put. Haar dorst is gelest door het gesprek met Jezus.

Lang niet elke ontmoeting heeft zo'n impact. En toch kan een kort gesprekje bij de kassa van een supermarkt meer betekenis krijgen dan je denkt. We kunnen dat niet sturen, al kunnen we openstaan voor de manier waarop wij elkaar tegemoet treden. Lukt het ons zonder oordeel en zonder verwachting de ander aan te spreken?

Stef Bos zingt; 'Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten. Je moet jezelf in de ander durven zien zonder in de ander te verdwijnen.' Mag onze gemeente een plek zijn om te drinken uit de levensbron, waar onze dorst wordt gelest. Lukt het ons om elkaar te ontmoeten, open te staan zonder te oordelen? Durven we de tijd te nemen een gesprek te laten ontstaan met verschillende lagen en betekenissen en misverstanden en onzekerheden? Onze kwetsbaarheid te laten zien? Dit zijn lastige opgaven. Je leven durven te vernieuwen door op zoek te gaan naar kwaliteit die niet aan de menselijke maat voldoet. Om mensen die eenzaam zijn of uitgesloten, te begroeten en niet uit de weg te gaan.

Laat we daarover met elkaar in gesprek gaan en dit uitdragen naar buiten toe. Gelukkig kunnen we daar steeds weer opnieuw mee beginnen. Het is nooit te laat.

*Hans Fronczek*

## Van de redactie

Kopij voor het septembernummer De Schakel graag vóór 18 augustus insturen. Stuur de VEG-kopij naar [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl) en Doopsgezinde kopij naar [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Bij voorkeur stukken niet langer dan 660 woorden. Graag de kopij aanleveren als platte tekst en bij het sturen van een foto vermelden wie de maker is. Het is belangrijk dat zowel de teksten als de afbeeldingen rechtenvrij zijn. Bovendien moeten de afgebeelde personen toestemming voor publicatie van de foto hebben gegeven. Wilt u een tekst of foto uit De Schakel overnemen, vraag dan toestemming bij [schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl](mailto:schakel@dgdordrecht.doopsgezind.nl). Wij vragen dan of de auteur of fotograaf bezwaar heeft.

## Collectedoel zomerdiensten



Dit jaar hebben we, Remonstrantse, Vrije Evangelische en Doopsgezinde gemeenten ervoor gekozen om in de zomerdiensten te collecteren voor de Ambassade van Vrede Dordrecht, de lokale vredesorganisatie die deel uitmaakt van het landelijk netwerk van vredesambassades en vredesgroepen van PAX Nederland.

David Klein is een van de contactpersonen en schrijft het volgende over deze organisatie:

“De Ambassade van Vrede Dordrecht werkt vanuit de visie en missie van PAX landelijk. Wij onderschrijven de waarden van PAX. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving, en wij willen solidair zijn met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld en

discriminatie. Daarbij telt voor ons: rechtvaardigheid gaat vooraf aan duurzame vrede. "No peace without justice"

De Ambassade van Vrede Dordrecht wil burgers stimuleren om zich te keren tegen oorlogen, conflicten en discriminatie, en zich in te zetten voor vrede en rechtvaardigheid, voor mensenrechten en vreedzame relaties. Zij wil ertoe bijdragen het onderling begrip te vergroten tussen Dordtenaren met uiteenlopende overtuigingen en met diverse culturele achtergronden, maar ook tussen overheid en burgers. Zij wil dit bereiken door middel van informatie, gesprekken, workshops, geweldloze acties en culturele ontmoetingen.

De Ambassade is ontstaan vanuit de gezamenlijke organisatie van de Vredesweek 2024 door onder andere de Wilhelminakerk, Remonstrantse Kerk, Vrije Evangelische Gemeente en Doopsgezinde Gemeente en wordt gevormd door een kleine interreligieuze kerngroep van vrijwilligers, waar inmiddels ook Stichting Openhaard deel van uitmaakt.

Voor de jaarlijkse Vredesweek en overige activiteiten werken we samen met lokale en nationale organisaties en werkgroepen, die de missie van de Ambassade van Vrede Dordrecht onderschrijven, zoals PAX Nederland, Amnesty International, Vluchtelingenwerk, Buurthuis de Eendracht, Leger des Heils, Platform Dordtse Kerken, Samen Dordt, Bibliotheek AanZet, moskeeën, onderwijsinstellingen en vredeminnende privé personen."

Meer informatie kunt u vinden op de website [www.ambassadevanvrededordrecht.nl](http://www.ambassadevanvrededordrecht.nl)

*Janet Manting*

## **Boekbespreking**

Op 19 juni hadden we onze laatste boekbespreking voor de vakantie. Het was een bijzondere bijeenkomst. Annemarie van Veen zette ons aan de slag met het verhaal dat bekend staat als de verheerlijking op de berg. Het verhaal komt ook voor bij Mattheus en Lucas, maar Annemarie had gekozen voor de



versie van Marcus. We vertelden wat ons opviel in het gelezen stuk en wat dat met ons deed. Inspirerend om zo van gedachten te wisselen; je ziet meer wanneer je zo'n tekst gemeenschappelijk leest. Annemarie vertelde dat de synoptische evangeliën wel vaak dezelfde verhalen hebben, maar dat elke evangelist die verhalen gebruikt om een boodschap over te brengen van elkaar verschilt. Marcus bijvoorbeeld legt in zijn evangelie vooral de nadruk op het sterven van Jezus aan het kruis, waarmee Hij vergeving van zonden voor ons heeft verkregen.

Annemarie verzorgde deze middag in het kader van haar studie theologie. De aanwezigen vonden het voor herhaling vatbaar!

Op donderdag 18 september is er weer een boekbespreking, dan, naar verwachting, met ds. Linda van der Plaat.

## **Opbrengst Diaconaal Project Quiet**

Koosje Peters van Stichting Quiet Drechtsteden mailde op 17 juni: "Wij hopen ook dit jaar weer een aantal bruggers blij te mogen maken met een schoolspullenpas om schoolspullen in te kopen. Mijn vraag is of wij weer op een bijdrage vanuit jullie gemeente mogen rekenen?"

Mooi om dan terug te mogen melden dat we € 1500,- bij elkaar gebracht hebben voor dit project!

Teunie, Johanna en ik kijken met tevredenheid terug op het project. Liep het in het begin wat stroef omdat we geen geschikt project konden vinden, toen we eenmaal besloten hadden nog een keer met Stichting Quiet in zee te gaan, liep het verder als een trein. In eerdere Schakels hebt u al kunnen lezen over de veiling van diensten en alle leuke activiteiten die daaruit voortvloeiden zoals dansen in de kerk, een soeplunch, een fietstocht. In deze Schakel nog twee van die activiteiten. Dan hadden we het diaconaal concert, de stekjesmarkt en de paasknutsels en last-but-not-least de grote pot waar elke zondag een bijdrage in gestopt kon worden.

*Hermine Dekkers*

## Scones bakken voor het project



We hebben scones gebakken voor Quiet bij Annemarie.

*Walter Wagenaar*

## Beeldentuin Ravesteyn

Namens Hermine en Jan Dekkers werd door de veilingmeester ds. Christien Duhoux-Rueb een bezoek aangeboden aan Beeldentuin Ravesteyn in Heenvliet.

Ineke Hageman en ik (Ria Harriss-van der Salm) besloten op dit bod in te gaan en vrijdag 13 juni heeft dat bezoek plaatsgevonden.

De beste manier van reizen was, dat ik mijn auto bij Ineke zou parkeren en Jan en Hermine ons daar zouden ophalen. Zo gezegd, zo gedaan! Ondanks de hoge temperatuur was het een zeer geslaagde wandeling door een prachtig aangelegde tuin, waarin de ruïne het centrale punt was. Prachtige beelden, vreemde beelden, maar vooral beelden geïnspireerd door knappe kunstenaars.

En doordat we de koelte van de mooie bomen konden gebruiken was de hoge temperatuur nog best te verdragen.

Aan het einde van de wandeling een kopje thee met als traktatie een plak heerlijke cake bedekt met aardbeien en slagroom.

Dank je, Jan en Hermine, voor deze geslaagde middag en ik weet dat ik ook namens Ineke spreek als ik zeg, dat we van dit uitje hebben genoten.

*Ria Harriss-van der Salm*





## Doopsgezinde Gemeente Dordrecht

### Van het Klein Beraad

Sinds het uitkomen van de vorige Schakel is het klein beraad nog één keer bijeengewees. Dat was de eerste keer na de ledenvergadering en dus voor mij ook de eerste keer, officieel als secretaris kb en niet meer als secretaris a.i. Nooit gedacht dat ik ooit nog eens deze functie voor een Doopsgezinde Gemeente zou vervullen. Wel al vele malen voor een aantal verenigingen bestuursfuncties gehad, maar dat is toch anders. Ik dank degenen die mij op de ledenvergadering het vertrouwen schonken.

Vanuit mijn familie bestond er al een paar eeuwen een Doopsgezinde traditie maar als zeevarende raak je daar toch een beetje van los. Gelukkig niet helemaal en ik heb al een aantal malen de warmte vanuit onze Gemeente mogen ondervinden. Een vanzelfsprekende steun, waaraan br. Jan Laan na de jubileumdienst van ds. Smink, nog refereerde. Ook daarvoor dank.

Deze maand wachten we in spanning af hoe het met het afstuderen van onze nieuwe predikante afloopt. We wensen haar veel succes.

Verder is er belangstelling vanuit de Verenigde Staten voor het Doopsgezinde verleden in o.a. Dordrecht. Gesponsord door de organisatie Anabaptist Perspectives (<https://anabaptistperspectives.org>) wordt er door het Zollicon Institute een documentaire gemaakt naar aanleiding van 500 jaar anabaptisme. (<https://anabaptistorigins.org>) Hoewel we er ons zelf misschien niet zo mee bezighouden, trok de Dordtse Confessie of Dordtse belijdenis, uit 1632 ([DS05-De-confessie-](#)

[van-Dordrecht-1632.pdf](#)), de aandacht. In de VS wordt deze nog respectvol beleden. Aan deze Confessie wordt een van de afleveringen van de te maken documentaire gewijd. Zr. Hermine Dekkers is de filmploeg behulpzaam bij het vinden van de nodige historische locaties.

Onze vermaning krijgt aan de buitenkant ook weer een verfbeurt. Nadat er 10 jaar alleen een beetje is bijgeplekt, zorgt br. Marius van Boven ervoor dat de schilder, met steun van Godwin Fiayome, het gebouw weer in een fris jasje steekt.

7 September hopen we u allen te zien bij de intrededienst van ds. Linda van der Plaat

Namens het klein beraad wens ik u een goede zomer.

*Kees Koomen*

## Afscheid van de zusterkring

Op woensdag 21 mei kwam de zusterkring bijeen bij Meintje Hylkema. Ds. Christien Duhoux-Rueb had een programma voorbereid. Ze had als uitgangspunt 1 Korinte 12 'Veel gaven, één Geest'. We werden aan het werk gezet met de vraag "Hoe zien wij onze rol in de gemeente?" En dat konden we aangeven in een tekening van het lichaam.



De een zag zich als de grote teen van de gemeente, de ander als een clownsmondje, anderen weer als hoofd en handen. We wisselden van gedachten over hoe fijn het is dat je met elkaar met verschillende gaven toch de zaak draaiende kan houden. En hoe je soms nieuwe gaven ontdekt, gewoon omdat die nodig zijn in de gemeente.



Tot slot las Christien een bijpassend gedicht van Karel Eykman voor uit het boek 'Met open ogen'.

Christien is toen ze als predikant onze gemeente verliet, lid geworden van de DG Dordrecht én ook – voor het eerst van haar leven – lid van een zusterkring. We hebben jaren mogen genieten van haar creatieve ideeën en inspiratie voor onze zusterkring. Nu gaat ze over naar de DG Den Haag, die een stuk dichterbij haar woning in Wassenaar is. Heel jammer, maar begrijpelijk.

Als afscheidscadeau had ze voor de leden van de zusterkring een boekje waar zij zelf ook aan heeft meegeschreven: 'Je glimlach is een brug'.

*Hermine Dekkers*



## Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht

### Vanuit de kerkenraadskamer

We kwamen als voltallige kerkenraad op 27 mei bij elkaar bij Olga thuis. Fijn dat Ineke ook weer aanwezig was, ze werd door Jan hartelijk verwelkomd. Het was de eerste keer dat ze weer meedraaide na een periode van herstel.

Olga opende de vergadering, waarbij ze refereerde aan de dienst van ds. Kikkert van 25 mei. Hij begon met een citaat van Hannah Arendt: *'Het grootste gevaar voor de wereld is niet de slechte mensen, maar de goede mensen die niets doen'*. Ook het verhaal van Rispa (Samuel 2: hoofdstuk 21), die in haar eentje de wacht hield bij de executieplek waar haar zonen en andere mannen opgehangen waren, maakte indruk. Ze hield net zo lang de wacht totdat ze werd opgemerkt door koning David, die naar aanleiding hiervan actie ondernam. Hoe een persoon het verschil kan maken.

Ook de geloofsbrief met de oproep tot het stoppen van geweld in oorlogsgebied opgesteld door predikanten van Doopsgezind Nederland werd onder de aandacht gebracht. Verwezen werd naar het artikel op de website [Doopsgezind.nl](http://Doopsgezind.nl).

Daarna werd de agenda afgewerkt. Te beginnen bij het accorderen van de notulen en het bijwerken van de actiepunten. Van de inkomende post werd de uitnodiging voor de intrededienst van ds. Wilhelm Roseboom op 18 mei uitgelicht. Aan de scribe van de Andreaskerk is een bedankje gestuurd voor de uitnodiging onder vermelding dat een afgevaardigde van de VEG niet aanwezig kan zijn. We wensen ds. Roseboom en de gemeente een mooie en gezegende tijd toe.

Vooruitblikkend op de komende diensten komen we als vanzelf uit bij de dienst van 7 september. Er moet nog een aantal beslissingen worden genomen, dus we hebben de nodige data vastgelegd voor de komende vergaderingen. Jan zal met Renate, als contactpersoon van de liturgiecommissie, bespreken welke rol de liturgiecommissie kan vervullen bij de intrededienst.

In de vergadering met de Do/Re/Veg zijn de zomerdiensten besproken. Evenals het doel van de zomercollectes. Omdat de oprichting van 'De Ambassade van de Vrede' vorm begint te krijgen is er een begroting opgesteld. Deze wordt unaniem door de vertegenwoordigers akkoord bevonden. Besloten wordt dat het collectedoel bestemd zal worden voor de Ambassade van de Vrede.

Ineke sluit de vergadering met een prachtig citaat van een van de laatste gesprekken van Huub Oosterhuis: "Pinksteren is het feest van de taal".

Namens de kerkenraad,

*Olga Leenheer*

## **Collectes mei 2025**

4 mei 2025, gemeente	€ 54,00
18 mei 2025, gemeente	€ 66,75
4 mei 2025, Hospice De Patio	€ 64,50
18 mei 2025, Voedselverdeling Crabbehof	€ 101,50
Halbusje mei voedselverdeling Crabbehof	€ 121,95
Gift via Corrie Hofland voor gemeente	€ 50,00
Gift via Corrie Hofland voor voedselverdeling	€ 20,00

Boodschappen gedaan door Corrie Hofland in mei voor voedselverdeling	€ 190,62
in juni voor voedselverdeling	€ 143,68

Hartelijk dank voor uw gaven.  
*Ineke Hageman*, (penningmeester)



# In memoriam Maartje van Os-Hemelaar

Op 1 juni 2025 is ons gemeentelid Maartje van Os overleden. Maartje werd geboren op 18 oktober 1949. Velen van u zullen haar niet kennen, ze was al jaren niet meer in de gelegenheid naar de kerk te komen. De ouderen kennen haar nog wel. Ze werd trouw bezocht door predikanten en/of mensen van de diaconale groep. Maartje kwam uit een gezin met vier kinderen: drie meisjes en een jongen. Zij trouwde op 12 februari 1971 met Kees van Os. Uit dit huwelijk zijn dochter Marga en zoon Martin geboren. Via de basisschool, waar ze hulpmoeder was, kwam ze in contact met de Vrije Evangelische gemeente. Haar kinderen deden mee aan de jeugdactiviteiten in die tijd. In 1997 werd ze samen met een flink aantal anderen lid van de Vrije Evangelische Gemeente.

Maartje was duidelijk de spil van de familie. Via haar werden veel dingen geregeld. Ze was de Mater familias, zoals dat heet. De moeder van de familie. Als er iets aan de hand was, wist zij op haar manier wel een oplossing te vinden. Ondanks haar kwetsbare gezondheid wist ze zich op een bewonderenswaardige manier door moeilijke tijden heen te slaan. Niet zelden ten koste van haar eigen grenzen. Verdriet is haar niet bespaard. Slechts vijf maanden geleden overleed haar man. Tijdens het overlijden van haar man is ze opgenomen geweest in de revalidatie Crabbehoven, naast het ziekenhuis. Daarna werd ze overgeplaatst naar het zorgcentrum Crabbehoven om er te wonen en zij is uiteindelijk daar overleden.

Helaas zal ze het huwelijk van haar kleindochter Kelly niet meer mee mogen maken. Ze had zich daar enorm op verheugd omdat speciaal voor oma het huwelijk in Londen zou plaatsvinden en niet in de woonplaats New York waar Kelly woont en werkt.

De uitvaart heeft in alle eenvoud plaatsgevonden. We wensen Marga, Martin, Kelly, Dennis en Kim veel sterkte nu ze hun lieve zorgzame moeder en oma moeten missen.

Dat schrijven ze ook op de kaart.

*Je was onze engel, onze zonneshijn  
Je liet ons zien wat liefde kon zijn.  
In onze gedachten, altijd en overal  
Blijf je leven, als een stralende ster.*

We vertrouwen Maartje toe aan de eeuwige in de wetenschap dat, zoals op de kaart vermeld staat: in

*Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen  
Er zal geen dood meer zijn, geen rouw.  
Geen jammerklacht, geen pijn,  
want wat er eerst was, is voorbij.*

(Openbaringen 21.4)

*Olga Leenheer*

## **De Bloemengroet**

De bloemengroet ging op 18 mei naar Jannie Kwakernaat.

## **Verjaardagen juli en augustus**

2 juli	Dhr. J.D. Houtman
2 juli	Dhr. D. Valk
24 juli	Mw. J. Kwakernaat
26 juli	Angelique Dekker
27 juli	Ds. E. van den Berg-Strijker
13 augustus	Mw. M. Geeve-Ponte
15 augustus	Mw. A. Naburgh-Hoogvliet
18 augustus	Mw. G. Zoetemeijer-van der Burg
19 augustus	Jaimy Valk
22 augustus	Mw. W. Giessen-van Galen
24 augustus	Mw. C. Hofland
25 augustus	Mw. G. Hams-Naaktgeboren
31 augustus	Dhr. F. Brandt



# Verantwoording illustraties

P 7 Foto geleverd door Willemien Luytjes  
P 10 Foto's geleverd door Walter Wagenaar  
P 11 Fotocollage Ria Harriss  
P 18 FotoTeunie Markensteijn

## Inhoudsopgave

Adressen Doopsgezinde gemeente .....	2
Kerkdiensten juli en augustus .....	3
Agenda activiteiten zomer .....	5
Voorwoord: Ontmoeting.....	5
Van de redactie .....	7
Collectedoel zomerdiensten .....	7
Boekbespreking.....	8
Opbrengst Diaconaal Project Quiet.....	9
Scones bakken voor het project.....	10
Beeldentuin Ravesteyn .....	10
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht.....	12
Van het Klein Beraad.....	12
Afscheid van de zusterkring .....	13
Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht .....	15
Vanuit de kerkenraadskamer .....	15
Collectes mei 2025.....	16
In memoriam Maartje van Os-Hemelaar .....	17
De Bloemengroet.....	18
Verjaardagen juli en augustus .....	18
Verantwoording illustraties .....	19
Inhoudsopgave .....	19
Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht.....	20

# Adressen Vrije Evangelische gemeente Dordrecht

Consulent: Ds. E. van den Berg-Strijker, Berlicum nb;  
tel: 073-6896746 /06-21130679  
Doorgaans bereikbaar:  
maandag en woensdag:  
tussen 09.30 en 10.30 uur;  
dinsdag en donderdag:  
tussen 17.30 en 18.30 uur.  
e-mail: [eduardvdborg48@gmail.com](mailto:eduardvdborg48@gmail.com)  
[eduardvdborg@hetnet.nl](mailto:eduardvdborg@hetnet.nl)

Voorzitter: J.D. Houtman, tel: 078- 6174757  
e-mail: [voorzitter@vegdordrecht.nl](mailto:voorzitter@vegdordrecht.nl)

Secretaris: mw. O. Leenheer-Mol, tel: 078-6162917  
e-mail: [secretariaat@vegdordrecht.nl](mailto:secretariaat@vegdordrecht.nl)  
e-mail: [olgaleenheer@gmail.com](mailto:olgaleenheer@gmail.com)

Penningmeester: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [penningmeester@vegdordrecht.nl](mailto:penningmeester@vegdordrecht.nl)  
Storting t.n.v. VEG Dordrecht  
NL51 INGB 0001 5679 80

Financiële administratie: J.E. Bom, tel: 06-23809710  
e-mail: [jbom1@chello.nl](mailto:jbom1@chello.nl)

Administratie vaste vrijwillige bijdrage: mw. W. Bom-Bunk, tel.: 06-24981316  
e-mail: [wilbom343@gmail.com](mailto:wilbom343@gmail.com)  
Storting VVB t.n.v. VEG Dordrecht  
NL81 INGB 0000 2750 12

Vertrouwenspersoon: mw. I. Hageman, tel: 06-41347065  
e-mail: [inekehageman65@gmail.com](mailto:inekehageman65@gmail.com)

Redactie Schakel: e-mail: [markensteijn@kpnmail.nl](mailto:markensteijn@kpnmail.nl)

Website: [www.vegdordrecht.nl](http://www.vegdordrecht.nl)

Webmaster: [webmaster@vegdordrecht.nl](mailto:webmaster@vegdordrecht.nl)